

ברכה לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ה לסטודנטים בעתודה טכנולוגית

צוות יקר, סטודנטיות וסטודנטים יקרים, ברוכים הבאים לפתיחת שנת הלימודים החדשה!

זו התרגשות גדולה עבורי לעמוד כאן מולכם ולברך את כולכם בתחילת המסע הלימודי שלכם. כל אחד מכם מביא עמו את הסיפור האישי שלו, את שאיפותיו, את חלומותיו וגם את החששות והפחדים – וכל זה הוא חלק מהמגוון האנושי הנהדר שמאפיין את תקופת הלימודים שלכם.

בשנה הקרובה נעמיק יחד בתחומים לימודים מגוונים. העולם האקדמי הוא מרחב שבו אנחנו לא רק רוכשים ידע, אלא גם חושבים על רעיונות מחוץ לקופסא ומובילים שינויים חברתיים. אני מעודד אתכם לא לחשוש מהאתגרים ולחפש את ההזדמנויות שבהם. היו פתוחים ללמידה, שאלו שאלות, התנסו בניסויים ואל תפחדו לטעות – כי מטעויות רק לומדים.

במהלך השנה תיפתח לכם האפשרות ללמידה מעמיקה דרך פרויקטים מעשיים ושיתופי פעולה עם חברים שלכם ללימודים ואנשי סגל המוכנים להנחות אותכם.

השתמשו בהזדמנויות אלו כדי להרחיב אופקים ולגלות תחומים חדשים שלא חשבתם לעסוק בהם.

אך זכרו, הלימודים אינם רק ישיבה בכיתה והכנת עבודות. חלק משמעותי מהחוויה הלימודית היא החוויה החברתית. כאן תפגשו חברים חדשים, תחוו ותתמודדו עם קונפליקטים, תצחקו ואולי גם קצת ותבכו וכך ותעצבו את הזהות שלכם כאנשים בוגרים.

הקשרים שתיצרו כאן ילוו אתכם עוד שנים רבות לאחר סיום הלימודים. חיי הקמפוס במכללה הם זמן לחקור גם מחוץ למסגרת הלימודית. אני מעודד אתכם להשתתף בפעילויות החברתיות שלנו, להצטרף לפרויקטים ייחודיים שלנו, "לשם שינוי", "סטודנט חונך סטודנט", לקחת חלק באירועים של אגודת הסטודנטים, ולקחת חלק בהתנדבויות. כל אלה הם חלק בלתי נפרד מהחוויה הלימודית.

התחלה חדשה היא תמיד סיבה לאופטימיות ולציפייה, והשנה הנוכחית היא קצת יוצאת דופן.

השנה עברנו, ואנחנו עדיין עוברים תקופה קשה. משפחות רבות איבדו את היקר להן, קהילות שלמות חוו שבר עמוק וחיילים גיבורים שנפצעו ונפלו בקרבות. הלב שלנו כואב עבור כל משפחה שהכאב שלה בל יתואר.

זו תקופה עם המון כאב על אובדן, אך גם מזכירה לנו כמה עוצמה ותקווה יש בעם שלנו.

בזמן שהכאב עדיין טרי, עלינו לזכור גם את הגבורה והעוז של אלו שנלחמו ועדיין נלחמים להגן עלינו.

בעוד כשנה/שנתיים אתם תצטרפו לכוח המניע של צבא ההגנה לישראל. אתם תיקחו חלק חשוב על הגנת המולדת, כל אחד מכם צריך לראות את עצמו כמי שממשיך מורשת ארוכה של גיבורים וגיבורות שקמו לעם הזה.

אני מאחל לכולכם שנה של הישגים לימודים, הישגים חברתיים, למידה עצמית, הגשמת עצמית, והכי חשוב להנות מהדרך. בואו נעשה את השנה הזו לטובה יותר, נשאף גבוה, נתמודד עם כל אתגר ונזכור תמיד שהעתיד נמצא בידיים שלנו.

בסיום דברי אני רוצה להתפלל יחד איתכם לשובם של החטופים במהרה הביתה, לחזרתם של החיילים הגיבורים שלנו הביתה, ולחזרתם של הסטודנטים המילואימניקים היקרים שלנו שיחזרו לספסל הלימודים כשהם בריאים בגופם ובעיקר בנפשם.

אני מאחל לכם שנה מופלאה, פורייה ומלאת הצלחה והשראה.

תודה רבה. ובהצלחה בשנה החדשה!

טגיסטו איילי

מנהל המכללה